

FEMME

FEMME

START FAMILJ MAT INREDNING MODE/SKÖNHET BLOGGAR VÄLGÖRENHET LOGGA IN



Fnulan

Jag är inte tjock, jag är bara mycket kvinna



Fnulan

CHOCKAD

Publicerat den 24 juli, 2014 23:36

I vintras var vi i Sopot, jag, mannen, Mira och Gabriel. Det var kallt och totalt JÄTTEomt! Så när Alexandra som arbetar för [StenaLine](#) sa till mig inför denna resan att "Ni måååååååste in och titta på Monte Casino" skrattade vi lite... Det där stället? Tomt, öde och förbannat kallt? Vi ville mycket hellre ligga och steka på takpoolen och dricka drinkar. Fast vi gjorde det, vi kastade oss ut i det okända. Och vi tokgillade det!

Vi tog en cykeltaxi (hahaha jaaaa en cykeltaxi) som tog oss hela vägen från hotellet längs det otroligt långa strandvägen rakt i en stadskärna som exploderat sedan vi var där i december. Det myllrade av folk, restauranger, caféer, konstiga typer och marknadsstånd. Vi stod lite chockade och tittade oss omkring och visste inte var vi skulle börja. Vi började med varsin öl. Sen satt vi där och njöt av pulsen. Efter några timmar tog vi en ny cykeltaxi till hotellet =)

LITE KORT OM MIG



Fnulan är en galen kärring i sina bästa bloggår. Och jag välkomnar er till min sida full med humor, ironi och överdrifter. Happy reading! fnulan@femme.se

Läs [MER](#)

[SÖK](#)

Välj kategori

Välj månad

653 följare

VIA 'BLOGGLOVIN'



Ta en cykeltaxi till stan istället för taxi, klart värt de pengarna. Det kostar cirka 60 kr för en lång cykeltur med sightseeing längs strandpromenaden. Du får se så himla mycket kul på vägen! Vi skrattade så det gjorde ont i magen på vår tur! Taxi är väldigt billigt också!



Längs vägen får man se massor med fina hus och strandstigar



Det fanns MÅNGA cyklister på cykelvägen! Det fanns även så att barn kunde hyra små trambilar eller roliga cyklar. Och konst, det fanns konst överallt!



Ser ni, här ligger det tätt, minst sagt! Och alla restauranger ska hålla hög klass men för lite pengar. Och laga mat, det kan dom!



Monte Vino har fått otroligt goda rekommendationer. Där ska jag äta nästa gång vi åker till Sopot. Denna gången hann vi inte.



Underbart stadsmyster med fin fin arkitektur! Inga gråa betonghus här inte.



Det är restauranger hela vägen! Shoppingen gör man på köpcentrum som till exempel "Galleria Riviera"



Vi satt mest och njöt av den kalla ölen som kostar cirka 10 zł (23 kr)



Mitt i stan fanns även marknad med fina hantverk! Dofterna var underbara.





I Sopot hittar man även Europas längst träpir på mäktiga 511,5 m. Det kostar pengar att gå ut på den och på kvällen visas det film där.

